

Inleiding

*Es geht nicht darum,
uns den Zeitgeist anzupassen.
Es geht darum,
den Zeitgeist wahrzunehmen,
die Menschen in unserer Zeit zu lieben...
und das Evangelium zu ihnen zu tragen.*
(Martin Werlen OSB)

Op zoek gaan naar identiteit is telkens opnieuw een uitdaging. De verleiding om op zoek te gaan naar het onderscheid met anderen is groot. Waarin verschillen we van de rest? wordt dan de centrale vraag. Identiteit betekent echter veeleer een verwijzing naar datgene, diegene waarmee we ons identificeren.

Doorheen de gesprekken met de *commissie identiteit* kwamen we, na een aantal omzwervingen, tot het besluit dat de identiteit van de stichting gezocht moet worden in de congregatie vanwaaruit de stichting gegroeid/opgericht is: de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar.

In de naam van de congregatie zitten alle elementen vervat waar het volgens ons om gaat wanneer we de identiteit van de stichting willen omschrijven: zusters, christelijk, school en Vorselaar. Het is evident dat de omschrijving die volgt slechts een aanzet is tot verdere reflectie, uitwerking en concrete invulling van deze identiteit. Een uitwerking die steeds weer geënt zal moeten worden op de noden van de tijd, rekening houdend met de basis die reeds tweehonderd jaar lang aanwezig is, de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar.

Zusters

Gij zijt allen zusters en broeders voor elkaar. Gij hebt één hemelse Vader.

In de term zusters (en broeders) herkennen we het gemeenschapselement dat een eerste aanzet is voor de identiteit. Gemeenschap vormen reikt verder dan het eigen kleine kringetje van intimi. Deze kring wordt uitgebreid, groeit van familie uit tot congregatie. Congregatio is het bij elkaar brengen rond een gemeenschappelijk doel. Het gaat om een groep van gelijkgezinden die de krachten bundelen. Die bundeling van krachten leidt tot mogelijkheden. Congregatio betekent dat eigen aspiraties ondergeschikt worden aan een groter geheel: je ontvangt een zending in functie van dat groter geheel.

*Gij zijt allen zusters en broeders voor elkaar.
Gij hebt één hemelse Vader.*

Christelijk

Zonder Christus geen christelijke scholen. Het evangelie vormt de basis, het uiteindelijke oriëntatiepunt. Het hele evangelie is gericht op de navolging van Christus: dienstbaarheid, naastenliefde, onvoorwaardelijke inzet...

We willen ons in alles laten leiden door Jezus, door de Christus in ons. Wanneer Jezus ontbreekt dan ontbreekt het ons aan de essentie. Jezus is immers de levende, diegene die het louter historische overstijgt en aanwezig blijft in ieder van ons. En ook in wie ons omringt!

*Wie is Christus voor u?
Waar herken ik Christus?
In wie herken ik Christus?*

We willen onze verbondenheid met Christus, die dragende grond voor ons werken, niet verliezen. Precies die verbondenheid met Jezus drijft verder en laat tegelijk plaats voor mysterie: we zijn allemaal zoekend.

Scholen

Wat betekent het 'kind van Vorselaar' te zijn? In het handelen van de zusters wilden scholen kinderen verheffen: mensen brengen tot de waardigheid van wie ze zijn. Dit doel heeft stichting Michiel in navolging van de zusters voor ogen. Mensen verheffen tot de kwaliteiten die ze in zich hebben, mensen aanspreken op de mogelijkheden die ze in zich dragen.

Verheffen betekent het optillen van mensen, hen ontvoogden, bekwaam maken, gezond van geest... Kortom: mensen vrij maken van wat hun persoonlijke waardigheid in de weg staat. Het gaat erom dat we mensen willen begeleiden om *humanior* te worden in de betekenis zoals die 1824 verwoord werd. Humaniora: opvoeding om beter mens te worden.

*Vrij worden van?
Vrij worden om?
Vrij worden voor?*

Vorselaar

Met Vorselaar bedoelen we niet zozeer de geografische plaats. Toen de congregatie twee eeuwen geleden gesticht werd, ging de aandacht uit naar mensen, in de eerste plaats meisjes, die geen vorming kregen. Met Vorselaar bedoelen we een duidelijke optie voor de (kans)armen. De zusters wilden het anders doen: geen betalende scholen, scholen open voor iedereen, een optie voor democratisering van het onderwijs.

Vorselaar betekent dat we de evangelische inspiratie vorm geven met bijzondere aandacht voor (kans)armen, om hen groeikracht te geven.

Kort

Samen (zusters) vanuit evangelische beweging (christelijk) mensen verheffen (scholen) met bijzondere aandacht voor (kans)armen (Vorselaar). Het klinkt eenvoudig, niet echt vernieuwend of uniek. Maar iedere dag opnieuw worden we uitgedaagd om dit waar te maken op een manier die bij de tijd is, rekening houdend met de traditie waaruit we komen.

Zoals de Zusters der Christelijke Scholen al twee eeuwen zichzelf telkens opnieuw uitgevonden hebben, zich inschakelden in de noden van de tijd, moet ook deze visie telkens opnieuw bevraagd en ingevuld worden. Dat is de opdracht voor iedereen die zich in deze traditie wil plaatsen.